



**Bektaş** 1956'da Yozgat'ın, Sorgun'a baęlı Bahadın Kasabasında dünyaya gelmiřtir. 1978'den beri Hollanda'da yaşamaktadır. 1988'de 7 sayı (aylık) yaşamı olan "Kırmızıgöl Kùltür Edebiyat Dergisi"ni çıkartanlardandır. Hâlâ faal olan ve gün geçtikçe güçlenen bir federasyonun, bir konfederasyonun, Alevi Akademisi'nin ve 78'lilerin kurucularındandır.

Kurgu Kùltür Merkezi Yayınları  
Genel Yayın Yönetmeni  
*Alaattin Topçu*

ISBN: 978-605-5009-43-4

© Kurgu Kùltür Merkezi Yayınları, Bektaş Tosun, 2015

Tüm hakları saklıdır.  
Yayıncı izni olmadan, kısmen de olsa  
fotokopi, film vb. elektronik ve mekanik  
yöntemlerle çoğaltılamaz.

Genel Dizi: 243

Ön Kapak Resmi  
*Nuri Can*

Kapak Tasarım  
*Murat Özkoyuncu*

Baskı ve Cilt  
*Ayrıntı Basımevi*  
Tel: 0312 3945590  
*Matbaa Sertifika No: 13987*

Kurgu-1 Gıda Basın Yay. San. Tic. Ltd. Şti.  
Konur Sok. No: 13/5 Kızılay-Ankara  
Tel: (312) 419 54 85  
www.kurgukulturmerkezi.com  
E-posta: kurgukulturmerkeziyayinlari@gmail.com

Bektaş Tosun



Şiir Çıkını

*Şiir*



*Dünya hâlâ yaşanacak kadar güzel ise  
bunda en büyük pay analarıdır...*

# BEKTAŞ TOSUN'UN ŞİİRLERİ

*Ali Rıza Kars*

“Sanat bahsinde sekterlik [yobazlık] en büyük düşmanımızdır. Sekterlik nihilistliğin [yadsımacılık] bir çeşididir. Sekter, kendi zevkinden başka her şeyi, bütün görüşleri inkâr eder. (...) Ben şimdi bütün şekillerden faydalanıyorum. Halk edebiyatı vezniyle de yazıyorum, kafiyeli de yazıyorum. Tersini de yapıyorum. En basit konuşma diliyle, kafiyesiz, vezinsiz de şiir yazıyorum. Sevdadan da, barıştan da, inkılaptan da, hayattan da, ölümden de, sevinçten de, kederden de, umuttan da, umutsuzluktan da söz açıyorum, insana has olan her şey şiirime de has olsun istiyorum. İstiyorum ki okurum bende yahut bizde, bütün duyguların ifadesini bulabilsin. 1 Mayıs Bayramı'na dair şiir okumak istediği zaman da bizi okusun, karşılıksız sevdasına dair şiir okumak istediği vakit de bizim kitaplarımızı arasın.” der Nâzım (Aktaran: Babayef, ‘Nâzım Hikmet Kendi şiirini Anlatıyor’, *Konuşmalar*, s. 180-186)

Bektaş Tosun'un şiirleri, duyguyla düşüncenin; bir kasaba düğününde, bir grev çadırının önünde, bir dayanışma mitinginde kol kola, omuz omuza halaya tutuşması gibi geliyor bana. Diyeceği olanın şiiri... Bir kavgada düşmeden önce azığını dostlarıyla paylaşmaya hazırlananın, imgenin, estetiğin yanından çıkınıyla meydanlara koşanın şiiri...

AZIĞIM SİZE KALSIN

*Haşladın mı patatesleri / Ezmelisinden olsun azık /  
Maydanoz ve soğan da doğra içine*

*Dürüm yap yufka ekmekle / Paylaşacağım dostlarım  
olacak*

*Dayanışma mitinginde / Polis copu acı verir / Acıktırır  
insanı / Alicikuşlar gibi döner  
Başımızda polisler / Toması yıkamazsa / Sıkar yağlı kur-  
şunu / Hesaba katma sağ döneceğimi  
Azık bir umuttur / Düşerse kavgada / Dostlarım payla-  
şır / Ben olmasam da*

Bektaş Tosun'un şiirleri, kendi dinamiklerinden yola çıkmakta, dışarıyla ilişkisinde, söylemek istediklerini öncelemektedir, sözcükleri yaşamın gerçeğine ve kavgasına bir ayna gibi tutmaktadır.

Kavgasına, yaşamına ait izler, eziciliğin toplumsal içe dönüklüğünün verdiği acılar, hüznün, bedenleri kemiren zaman, ölüm, zulüm, direncin ve kavganın onuru ve tüm bunların yaşandığı zaman diliminde, "Ölüm adın kalles olsun" diyen Usta'ya sorusu; "Haklısın be usta/Ya öldüren/Ne olsun?" ...

## USTAYA GELSİN

*Biz zamanla uğraşırken / Zamanın bizi nasıl kemirdiğinden / Haberimiz hiç olmaz  
Biz birbirimizi ezeriz / Zaman bizi / Çok şeyler söyleriz zamana dair / Ölüme, zulme dair  
Demiş ya usta / "Ölüm adın kalles olsun" / Haklısın be usta / Ya öldüren / Ne olsun?*

Bektaş Tosun'un şiirlerinde umut ve kavga bir atın iki kulağı gibidir. Her an tetikte duran bir atın, dik ve ileriye dönük kulakları... Ekmeği, emekçilerle dayanışma mitinginde paylaşmanın şiiridir Bektaş Tosun'un Şiirleri. Anlamsızlık batağına saplanmadan, söylemek istediklerini yalın bir şekilde söyleyen bir emekçinin duruşu ve de yaşananları, yaşattıkları sorgulayıştır...

## ŒİR ÇIKINI

KİB (kendine iyi bak)  
Kendine iyi bak  
Bir doęa sevdalıısı gibi bak  
Derinlemesine olsun  
Enlemesine ve boylamasına  
Göz ucuyla deęil  
Gözbebeęinle bak  
Damardan sonta salar gibi  
Kalbinle bak  
Bir kış günü  
Kar diz boyu  
Derece eksi on altı  
Bakarken görmelisin  
Yirmibir Mart, Bir Mayısı  
Hele de Haziranı

Kendine iyi bak  
Sevginin menzili olmaz  
“Gözden uzak” deme sakın  
Sevgi uzak yakın ayırmaz  
“Güneşe uzak” dersin  
Ama sıcaklığı seni yakar  
Gece karanlığını aydınlatır ay  
Okyanusun en derin yerinde yine toprak var  
İyi bakarsan  
Sevginin merkezinde yine sen var  
Dünyada her şey tekmil  
Adalet ve hak hariç  
Ama  
Sen  
Sen, kendine iyi bak

30 Ocak 2015



## İÇİMDEKİ SIZI

Sanki sohbeti unuttum  
Belki de yazmayı  
Nedeni nedensiz susmaya  
Karar mı kıldı gönlüm bilmem ki  
Gözlerim bakarken yüreğin susması daha acı  
Ellerim tutarken  
El uzatmamayı  
Basiretim mi kilitlendi  
Sanki nefesim tükendi  
Nedeni belirsiz neden  
Bir bilsem söyleyeceğim herkese  
Bilmemek en kötüsü

7 Ekim 2014

## USTAYA GELSİN

Biz zamanla uğraşırken  
Zamanın bizi nasıl kemirdiğinden  
Haberimiz hiç olmaz  
Biz birbirimizi ezeriz  
Zaman bizi  
Çok şeyler söyleriz zamana dair  
Ölüme, zulme dair  
Demiş ya usta  
“Ölüm adın kalles olsun”  
Haklısın be usta  
Ya öldüren  
Ne olsun?

13 Aralık 2014

## ALMANYA'DA TUĞÇE

Yüreğinde cesaret  
Yaşamının temelinde sevgi  
Tuğba ağacının dallarıdır  
Adının anlamı  
Koklanmaya kıyılamayan bir gül  
Yarına sevdalı sevgili  
Ajandasında ölüm olmayan  
Bir delikanlı  
Korkusuz amazon gibi  
Altına kurbanlarını almış  
Sırtlanlara karşı dururken  
Kurbanları yem etmemiş sırtlanlara  
Kahpe karanlığın  
Dumanlı havasında  
Avlamış Tuğçe'yi sırtlanlar  
Hiçbir ölümün randevusu yoktur bilinen  
Seninki düşünüş değil  
Seninki yenilgi değil  
Bir kavganın başlangıcıdır  
Yiğitliktir önderliktir  
Serini vermektir

Haksızlığın karşısında  
Almanları dahi hayran bıraktın  
Dünya'ya örnek oldun  
Offenbach'ı aydınlattın  
Mum ışıklarıyla  
Dişlerini bilemiş  
Sırtlanlara korku  
Hemcinslerine cesaret oldun

Sen şimdi önde yürüyen bir nefer  
Bedenin topraktan fişkıracak  
Filizlere can olacaktır  
Deden göçmen  
Baban emekçi  
Sen oldun Almanların  
En büyük sevgilisi

Sevgili Tuğçe  
Ölmek değil seninki  
Sanki devrim seferine çıktın  
Işığın dalga dalga yayılıyor  
Şiar atışlarını duyar gibi  
Seni sevenler  
Çok Tuğçeler duyacağız  
Senin yolunda yürüyen  
Ama sen  
Sen  
Şimdi en önde giden  
Yolun ışıklı olsun

2 Aralık 2014

## AZIĞIM SİZE KALSIN

Haşladın mı patatesleri  
Ezmelisinden olsun azık  
Maydanoz ve soğan da doğra içine  
Dürüm yap yufka ekmekle  
Paylaşacağım dostlarım olacak  
Dayanışma mitinginde  
Polis copu acı verir  
Acıktırır insanı  
Alıcıküşlar gibi döner  
Başımızda polisler  
Toması yıkamazsa  
Sıkar yağlı kurşunu  
Hesaba katma sağ döneceğimi  
Azık bir umuttur  
Düşersek kavgada  
Dostlarım paylaşır  
Ben olmasam da

25 Ekim 2014

## ÇİÇEKLER VE ARI

Çiçeklerde aradım  
Aradım bal bulamadım  
Doğaya yayıldım arı gibi  
Kardeşçe bir kovana sığamadım  
Gurbet acı, ülkem güvensiz  
Düzen değişmedi  
Geçmişte olanlar  
Benim başıma da geldi  
Usta demiş: “Geber başımdaki bit”  
Gebermedi  
Sanki ben çağırdım  
Bana geldi

1985

## DERSİM AĞITI\*

Her iktidar esir eder  
Dersim seni Dersim seni  
Türkünü halklar söyler  
Dersim seni Dersim seni  
Bir kuş olsam görsem seni  
Daha görmedim yerini  
Hiç yıkmazsın güvenini  
Zeynel Abidin Ceylan'ı  
Yetiştiren Dersim sensin

Dersim seni Dersim seni  
Bir kuş olsam görsem seni  
Munzur'undan bir yudum su  
İçen sevdan çeksin e mi

1988

\* Bu şiirim, 1991 yılında, Sayın Hüseyin Türkoğlu tarafından bestelenmiş ve müzikleştirilmiştir.



## OZAN SÖZÜ BAŞKA OLUR

Her beyin tartamaz ozan sözünü  
Kıldan ince olur sözcük dizimi  
Kurşundan da hızlı olur menzili  
Hedefi önceden seçmiştir ozan

Her dönemin zalimidir hedefi  
İlk dizede çekmiş olur kefeni  
Hapisler de susturamaz ozanı  
Duvarı dinlemez sözler ozanda

Kıta lar ummanlar onun içinde  
Ayakları yer de beyni evrende  
Nerde zalim görse batırır iğne  
Çuvaldız yarasın bilendir ozan

Kendine gel Bektaş ozan değilsin  
İki satır yaz ki zalim kudursun  
Dostların da sana ozandır desin  
Usta ozanların çırağıyım ben

19 Ocak 2015

## BAHAR KAPIYI ÇALINCA

Hadi ık kırlara  
Ellerinle devşir Madımak'ı  
Yemlięi kopartırken kokusunu tat  
Çıtlıęın acılısını kopart  
Su teresini alman için  
Dizlerini sıva suya girerken  
Isırgandan korkma  
Bak bahar geldi  
Bu saydıklarım seni bekliyor  
Bir de yufka ekmeęin üstüne  
Bulgur pilavını dökersen  
Mercimekli olmasa da  
Kel pilav da olur  
Bir tas da ayran  
Bak işte sevda nasılmış anlarsın beni

6 Nisan 2015

## BENDEKİ SEN

Nasıl anlatayım sevdiğim seni  
İçimdeki sen benden ileri  
Bir güle benzetsem solup ölecek  
Irmağa benzetsem akıp gidecek  
Yazılmadık bir romansın sen bende  
Hikâyen daha başlamadı  
Ağır ağır yağarken yağmur  
Düşen damlaları senin terin sanıp ıslanırım altında  
Nereden eserse essin rüzgâr  
Senin kokun gelir bana  
Sen ummandan da büyük  
Evren kadar bütün güzelliklerin simgesi var sende  
Sen benim çıkmaz sokağımdasın  
O sokaktan çıkamazsın ben ölmeden  
Fobim oluyorsun bazen  
Sanki kaçıp gideceksin elimden fobisi  
Gitmiyor içimden  
İçimdeki doğal beklentimsin sanki  
Seninle bir saat olmak ömür  
Elini sıkmak hazine bağışlar sanki  
Soyut sevgi, yalan aşk değil  
Dokununca titreyeceğimi  
Sarılnca kalbimin duracağını  
Gecem gündüz olacaktır seninle  
Sensiz geçmişi yaşanmamış  
Senle başlayan günü milat sayacağım

Nasıl anlatayım sevgilim seni  
Seni yazarken uykum kaçıyor  
Damarlar canlı, kaslar güçlü  
Bilincim tazeleniyor  
Bazen tuşlara senin için basmadığım günü  
Yaşamadım sanıyorum  
Uzaklığın bende hiç yok sanki  
Yanımda ya da evde beni bekliyorsun  
Sanki bu tuşlar değil de  
Sen çağırıyorsun  
Dahasını yazamıyorum sana  
Seninle hayallerimdeki yaşadığımı  
Özde verilmiş söz  
Gerçekte soyut kavramların  
Girdabına takılıyorum  
Seni nasıl anlatayım sevgilim  
Sen anlatılacak sevgili değilsin  
Sen yaşanacak sevgilimsin sanki  
Yani sen  
Sen  
Sen ilk ve teksin

26 Mart 2015

## SEVDA YOLU

Uslanmayan bir deli gönlüm var  
Sensizlikten deli rüzgâr gibi  
Tek senin limanına sığınca uslanır ancak  
Rotası belli yelkenini sana açmış  
Açık denizlerde fırtınalarla savaştı  
Umudu sevda yüklü  
Kaptanın yüreği yaralı  
Kuzey Denizi'nden yelken açmış  
Sanki görünüyor İstanbul Boğazı  
Kaç mil var daha  
Yani senin beni beklediğin limana  
Başladı yüreğim çarpmaya  
Dayanmalı bu yürek  
30 Marta az kaldı  
Karadeniz'den karaya ayak basmaya

27 Mart 2015

## DEĞMELİ

Hapislerde çürümeye  
Darağacına yürümeye  
Gerekirse  
Uğruna ölmeye  
Değmeli

Değmeli “dost” dediğin  
“Yoldaş” dediğine değmeli  
Karın örtüsü toprağa  
Baharın gelişi doğaya  
Nasıl değerini buluyorsa  
Değmeli sevdalar  
Değmeli aşklar

Gerekirse aç kalmaya  
Susuz kalmaya  
Hasretlik çekmeye  
Değmeli

25 Mart 2015

## PERİ KIZINA

Peri masallarını unuttum  
PERİ şiirleri büyülüyor şimdi beni  
Bozok yaylasından salınarak gelir gibi  
Sanki bir elinde su testisi  
Bir şey mırıldanıyordu aşka dair  
Ağa gelin ya da Sürmeli türküsü  
Boynunda yelesi  
Saçları sırma olmuş sırtında  
Yüreğini canlı tutuyor sevdası  
Sözcükleri ekin destesi gibi  
Bakışları tırpan keskinliğinde  
Sırtında azık çıkışı  
Bu benim tanıdığım  
Peri kızının ta kendisi

11 Ocak 2015

## YORGUN AMA UMUTLU

Anılar yorgun, toprak  
Aşk, seveda yorgun  
Beton dökülmüş sanki üzerine  
Kurşun sıkılmış  
Her biri yaralı  
Her biri eskimiş  
İkinci el pazarında  
Kurtlu baklanın kör alıcısını bekler gibi  
Küskün ellerin dokunmasını bekliyorlar  
Sesler yorgun  
Cılız çıkıyor haykırıřlar  
Dağlar yorgun  
Yankılanmıyor sevgi  
Seslerin kulaklarıma  
Kuřlar yorgun  
Göç edemiyorlar diyar diyar  
Mektup taşımıyor güvercinler  
Ürkek ve çaresiz  
Ağaçlar yorgun  
Gövdesi bütün  
Dalları birer yiğit simgesi  
Her ağaç bir yiğidin abidesi



Alanlar yorgun  
Gezi, Gündoğdu, Güvenpark  
Halaylara küsmüş  
Horonlara dargın  
Zeybeklere kırgın  
Yiğit kanı göl olmuş  
Çakallara mesken  
Tarih yorgun  
Dünya kurulalı kan akar  
Kavga yazar  
Savaş anlatır kitaplarda  
Her sayfası nefret  
Her satırı  
Barış yazacaktır bir gün  
Mutlak bir gün yarınlarda  
Ben umutlu, sen umutlu, o umutlu  
Biraz direnç biraz çaba  
Yarınlar dinç ve her şeye gebe  
At üzerinden yorgunluğu

3 Haziran 2014

## SANA NE DESEM

Sana hâlâ çocuksun desem  
Desem de  
Kalbinin sesini dinlesem  
Gözlerin bir umman desem  
Desem de  
Gözlerine gömülsem  
Bedenin bir genç kız desem  
Desem de  
Bir genç edasıyla eline  
Bir kırmızı gül versem  
Yalova rıhtımında  
Bir lise talebesi sanırım  
Seni görsem uzaktan  
Ama sen  
Bir üniversiteli kız kadar edalı  
Kıvrak içi sevda dolu  
Aşk kokuyorsun şimdi  
Rıhtımın çiçekleri gibi

7 Ocak 2015

## BENİM YOLUM

Allah senin olsun Enel-Hak benim  
Cennet Cehennemi özümde gördüm  
Semada yıldıza bir selam verdim  
Güneşi rehber kıldım da geldim

Servet senin olsun ilim de benim  
Bilesin dönüktür insana yüzüm  
Başka dünyalarda olmaz ki gözüm  
Gezeğenin parçasıyım bilesin

Bedenim toprağa ruhum semaya  
Devri daim olur geri dünyaya  
Bende biat yoktur hiçbir canlıya  
Her canlı da kendim gördüm de geldim

Ateşte dans ettim su da yıkandım  
Dogmatik olana hiç inanmadım  
İlimden başka da dost bulamadım  
İlim, Bilim, Sevgi yoldur Bektaş'a

9 Ocak 2015

## ÖZÜNLE BÜTÜN OLMAK

Gelecek bilinmez, kâhin değilim  
Kendim cahil ama rehberim bilim  
Öğrendiğim kadar konuşur dilim  
Bilmediğim beni mahcup edendir

Özüm ne ise sözüm de aynı  
Gönül kırmayalım, bu dünya fani  
Evliya erenler nerede hani  
İz bırakan herkes rehberdir bana

Özümü sorarsan özüm temizdir  
Aşk ve sevgide bende bütündür  
Boşalmış badeyi SAKİ doldurur  
Dolu bade ile muhabbet etmek

27 Eylül 2012

## KENDİNİ TANI

Dıştan görünüme aldanma sakın  
Pahalı giyimler aldatır seni  
Yalan ve palavra katkı sözleri  
Düşkünler safına sokar seni

Gördüğün simayı insan sayarsan  
Ağızdan çıkanı doğru bilersen  
Çirkini güzeli eşit görmezsen  
İçindeki seni unutma sakın

Ağızından giren kirlетmez seni  
Çıkacak bir sözle kırarsın kalbi  
Karakterin seni edecek Nebi  
Kaçarsa ölçüsü benliğin kaçar

Nasıl olsa anlık sohbet denmesin  
Anlık bir hataya ömür verirsin  
Cahiller safında kendin görürsün  
Nebiler safına almazlar seni

Şu evrenin minyatürü insandır  
Kimi meyve verir kimi ağaçtır  
Ezenin safında olanlar hiçtir  
Haklının yanında dur ki insan ol

Ali Baba Sultan gibi olmaktır  
Abdal Pir Sultan'la dara durmaktır  
Kendini aynada Tanrı görmektir  
Enel-Hak yolunda bir Bektaş'ım ben

20 Ekim 2014

## ÖZLEMEK

Paylaşırđık on kiři  
Çıkınımızda ne vardıysa  
Ne oldu řimdi  
Gençliğimizde mi kaldı paylaşımlar  
Saçların aklıđı mı utandırıyor bizleri  
Hani o mühürlü bıyıklar yok mu  
Kesilmiş yerinden  
Fatsa, Kızıldere, řavşat, Çayıralan hattı  
Kapanmış hepten  
Kavaklıdere řarabı yıllandı  
Sevdalar küllendi  
Çađırıyor Toroslar seni  
Ađrı Dađı'na gün doğmuş  
Susan biziz galiba  
Susan devrim türküleri deđil  
Senin duymaz oluşundur belki

Yâr seni çok özledim  
Yıldız içinde  
Havaya kalkan kızıl yumruğunu  
Azığın yufka ekmeğe dürüm olmuş Madımak  
Bulgur pilavıyla bir deste yemlik  
Çoban ateşinde demlenmiş çayı  
Yâr seni çok özledim  
Hani kaldırınca yumruğunu havaya  
Kızıla dönüşürdü kavgalarda  
Sen Maho, ben Ali  
Hrand Dink de katılırdı sevdaya  
“Adlarımız ayrı  
Soyadımız Türkiye” var ya  
Hâlâ bir şeylere gebe

Hani ayrılmadık  
Kimse de ayırmadı bizi  
Sistem daha acı dünkünden  
Baş kesenler  
Şeriat yanlıları sarmış her yanı  
Dün korku içinde yaşarken birileri  
Bugün mesken etmişler dağları  
Yani o bizim sevdalı mevzileri  
Hani Samsun sigarasını lüks sayardık  
Birinci sigarasını paylaşırdık  
Yüz gram zeytin, bir kalıp peyniri



Geleceęe umut veren  
Yolun bir sevdandı  
Bak yarın kapın alınacak  
Fikrin deęil sadece  
Onurun hapis alınacak  
Umudun kırık  
Sevdan yok olacak

Ey yâr  
Ben seni ok özledim  
Ama ok  
Hem de ok

28 Eylül 2014

## ZORDUR ŐİİRİ ANLAMAK

Dalgalar vuruyordu rıhtıma  
Maymunun dalgadan dalgaya zıpladığını izlerken  
Karıncanın palmiye ağacından  
Narenciye ağacına atlaması Őaşırtmadı beni  
Karetalar rıhtımı aşımış, dağlara yönelmişti  
Hızla koşuyordu ileri  
Rıhtımın patika yolunda  
Fayton sefası yapan zürafa ve fil  
Çakalların akasyaları avlamış  
Keyifle yediklerini izliyordu  
Toprakta bulutlar kabarmış  
Bulutlar açık yeşil çimini sallamıştı gölge gibi  
Denizden güneş ışınları yakıcı tesirini yitirmiş  
Gündüzün en ortasında akşamın serinliği  
Sabahın kahvaltı zamanını sesleniyordu  
Öğlenin saat oniki'sinde  
Zöhre yıldızı parlıyor gökyüzünde  
Dolunay geyik avına çıkmış Toroslar'ın tepesine  
Yürükler villasında akşam rakısını yudumlarken  
Ne içkiliydi Őair bunu yazarken  
Ne de dünya dönüyordu tersinden

25 Eylül 2014

## HAK GÖNLÜMDE

Enel-Hak dedim de Tanrı ben oldum  
Şu bütün evreni kendimde gördüm  
İnsan aşkı ile ben de yoğruldu  
Bütün canlıların canı var bende

Dağları gezdim de denizde yüzdüm  
Acıyı şefkati kendimde buldum  
Bütün ölüleri güneşe gömdüm  
Işın ışın geliyorlar dünyama

Gönül aşkı ile aşka aşk oldum  
Bütün kötülüğü gönülden sildim  
Her ne aradıysam insanda gördüm  
Gönülden bakarsan yanılığ olmaz

İlmi düşünürsen ilim sendedir  
Bahane başkası yapan nefsidir  
Hakkı hak eyleyen kendi beynindir  
Gönül Hak'ta, Hak gönülde Bektaş'ım

22 Eylül 2012

## SEVGİLİYE SON MEKTUP

Bir daha yazayım sana sevgilim  
Bu son mektubum olmasa da  
İçimdekini söyleyeyim sana  
Kaç bahar geçti bilmem  
Kavuşamayan kalmadı hasretine  
Bir tek sen kaldın gelmeyen  
Bekleyen de ben  
Heni o kıllı Hatçe'yi görersen  
Hele bir de yamuk Maho'yu  
Neredeyse torunları olacak  
Hani diktiğimiz elma ağacı var ya  
Kaç meyve verdi sayısını unuttum  
Yanıdaki kaysı ağacı yaşlanıp kurudu  
Mursallım taşının çağırma zamanı geliyor  
Sevdiğin saçlarımı düşün  
Yanaklarım buruşmadan  
Ellerim titremeye başlamadan  
Gözüm feri azalmadan  
Yani yüreğim dayanmalı seni görünce  
Kollarım sarılmalı  
Bir çay demleyecek kadar enerjim  
Bir dem sofrası kuracak kadar gücüm olmalı

Dertlerimizi  
Hasretliđimizi  
Sensiz neler yaptığımı  
Seni nasıl sabırla beklediđimi  
Anlatacak kadar nefesim olmalı  
Geç kalma  
Bak ağarmaya başladı saçlarım  
Her gece  
Seni görüyor rüyalarım  
Duydun mu sesimi  
Sevgilim

22 Eylül 2014

## BAKARKEN RESME

Sen ondan dünyayı sorma  
O köyünün hududunu zor tanır efendi  
Yalan söylemez, haram yemez  
Yani siyaset falan da anlamaz

Hacet orak, dirgen süpürge falan  
Meşguliyeti bağa-bostan, sap ve saman  
Zararı da olamaz doğaya ve canlıya  
Yüreği pak, elleri nasır, elbisesi fistan

Bir vatandaştır devletin kayıtlarında  
Devletse olmamıştır yaşamında  
Ne okul bilir, ne de sağlık ve sigorta  
Bereketi toprak ve su, enerjisi güneştir  
Dünyası yaşadığı yöredir

23 Ocak 2014

## ERTAŞ'A ZULÜM YAPANLARA

Can bedende iken cami bilmezdi  
Kimseye soyunu dinin sormazdı  
Harama bakıp da elin sürmezdi  
Cansız bedeni de cami de neyler

Kendi kimliğinden taviz vermedi  
Devlet ödül verdi, onu almadı  
Halkın katarından ayrı durmadı  
Camiye sokmuşlar cansız bedeni

Çıkara takıldı cansız bedeni  
Yalaka yağcısı devlet yanlısı  
Neşet herkesindir sizden gayrısı  
Çıkarcı hainler bunu bilmeli

Tarih sizden bir gün utanç duyacak  
Ustayı sevenler hesap soracak  
Bektaş der ki Hak yerini bulacak  
Hırsıza mekândır camiler artık

26 Eylül 2012

## HAIN

Hainin alnında “hain” yazmaz  
Davranışı ele verir haini  
Yalan söylese de yüzü kızarmaz  
Gönül kırar kusar kendi kinini

Hain için makam mevki fark etmez  
Önüne koysanız gerçeği görmez  
Çıkarından başka adalet bilmez  
İnsan donundandır yanıltır seni

Tanıtır kendini gerçekçi gibi  
Duymadığın sözle eder yemini  
Hesaba katmaz ki dünü yarını  
Nice hain darbe vurdu Bektaş’a



## BİLMEZLER

Tohumlar uykuya yattı  
Dalından dökülürken yapraklar  
Güz aylarının serin rüzgârından  
İçeri kuytulara taşındı sevdalar  
Sesleri cılız çıkar açların  
Rüzgâr serindir onlara  
Bilmezler uykuda mı tohumlar  
Güzün dökülen yaprağı  
Newroz'da tohuma duran  
Doğayı bilmezler  
Toklar ve doymayan kemirgenler de  
Bilmezler açları ve mevsimleri  
Ne sararıp yere düşen yaprağı  
Ne de baharda uç veren tohumları

2 Kasım 2013

## YOLUMDAYIM

Kızılbaş'ım dedik fetva verdiler  
Alevi'yiz dedik ayırım yaptılar  
Bazen kurşunlayıp bazen yaktılar  
Yolumuz direncin yolu olmuştur

Solcu olduk hapsilere tıkıldık  
Devrimciyiz dedik idam edildik  
Sosyalist olunca hepten ezildik  
Yolumuz insanlık yolu olmuştur

Komünist bilinçle vatan haini  
Ateist olunca elin gavuru  
Medeni görünmek yıkıyor dini  
Yolumuz kardeşlik yoludur artık

İnsanca yaşamak suç sayılsa da  
İlimi bilimi hiçe sayılsa da  
Bektaş'ı da darağacına assa da  
Ölüm bize devridaim yoludur

## SEVMEK Mİ

Merdiven dayatıp yıldıza çıkmak  
Güneşe varıp da misafir olmak  
Evrende dolaşıp geriye gelmek  
Sakın ha sevmeyi kolay sanmayın

Ay'dan bakınca da yüzün görmeli  
Arş'a çıkınca da sesin duymalı  
Gecen dahi gündüz gibi olmalı  
Sevgiyi canından ayırma sakın

Sevgi isminden de önde gelmeli  
Ölümü de senden sonra olmalı  
Ruhuna yeniden nefes vermeli  
Anlatmak istedi sevgiyi Bektaş

1 Kasım 2012

## TEK İRK VAR O DA İNSAN

Kimse ayırmasın biz bir insanız  
Temelinde bir damlacık sudanız  
Diller ayı olsa da aynı küremiz  
Ortak ışığımız güneş değil mi

Gökte parlayana derler yıldızlar  
Kürede bizlere deniyor halklar  
Kefeni donatan kemikler etler  
Gece parlayan ay ortak değil mi

Kadın erkek ortak adı insandır  
Ortak soluduğumuz aynı havadır  
Herkesi doğuran elbet anadır  
Gökkubbenin altındayız beraber

3 Kasım 2012

## BOZOK DİYARI

Orası Bozok'tur  
“Yozgat” derler şimdi adına  
İlk isyan ateşini yakmış, Sürmeli Bey  
Vermemişler sevdiğini  
Türkmen'dir türkü kokan türküler destanlaşmış  
Zulüm görmüş baskı görmüş yozlaşmış  
Rivayet ki sütü ilk defa yoğurt yapmış  
Türkmen kadını  
Sevdasını kavalдан üflemiş  
Sevdiğine ıslıkla seslenmiş  
Anadolu'nun göbeğidir orası

15 Şubat 2013

## KATLIAMLAR ÜLKESİ

KATLIAMLAR CENNETİ TÜRKİYE OLMUŞ  
İŞKENCE, SÜRGÜNDE CANLAR YAKILMIŞ  
BUNLARIN HEPSİ VATAN İÇİNMIŞ  
UTANIR OLMUŞUZ BÖYLE VATANDAN

ORDUSU POLİSİ BERABER YAPMIŞ  
SİYASİLER ONA HEP YARDIM ETMİŞ  
FAŞİSTİ YOBAZI FIRSATLAR BİLMİŞ  
UTANIR OLMUŞUZ BÖYLE VATANDAN

MARAŞ'I, ÇORUM'U, BİR DE SİVAS'I  
İŞKENCESİ, İDAMI, İNFAZ YASASI  
GERİYE DÖNÜŞÜN F TİPİ YAKMASI  
UTANIR OLMUŞUZ BÖYLE VATANDAN

GENERALİ FAŞİST, POLİSİ ZALİM  
SİYASİ FAŞİSTLER OLUYOR ŞAHİN  
İNSAN ÖLDÜRENE ÖDÜLLER VEREN  
UTANIR OLMUŞUZ BÖYLE VATANDAN

BİR DE O ZAT BAŞIMIZA ÜREDİ  
ELİ KANLILARI PARTİYE ALDI  
BU GÜZEL VATANIN ÇİLESİ NEYDİ  
UTANIYOR BEKTAŞ BÖYLE TARİHTEN

19 Aralık 2012

## ACIYI EN İYİ ANLAR BİLİR

Tarih boyu analar ağlamışlar  
Sanki sesleri kulaklarımda  
Acıları yüreğimde  
Her acıyı bal eylemişler  
Yürekleri katmer katmer öfke  
Gözleri çakmak çakmak ateş  
Her ölüm analara erken olur  
Evlat, eş, ana-baba ve kardeş  
Yas tutar aylarca her ölümdede  
Soyunmaz yatarken elbise  
Karın doyası kalkmaz sofradan  
Tadamaz acıları onun kadar hiç kimse  
Hiç aksatmaz görevini acılar da olsa  
Yine anadır, yârdır ve bacıdır  
Elleri hünerli, gözleri nemlidir  
Umudu hiç bitmez  
Gidenin gelmeyeceğini bilendir

Herkesin gözü bedenindedir kadınların  
İçinde depremler olmuş  
Param parça  
Bütün fay hatları kırılmış  
Ufak bir acıda içi titrer  
Mevsim ağustos olsa da  
Siperde gibi, elleri tetikte  
Gözleri hedefte  
Gülümsemeleri hep sahte

İster mayında, ister kaçakçılıkta  
Eylemde, cephede ve darağacında  
Her ölüm erkendir anaya  
Acıdır, zulümdür, kandır  
Başlar yürekten ağıtlar yakmaya  
“Büyüde anan sana şekerler alacak”  
Teskeren ile gel kurban kesecek  
“Büyü de çocuk büyü”  
Anan seninle gurur duyacak  
Bilir alıcı kuşların döndüğünü  
Faşistin yağlı kurşununu  
Celladın düğümlü urganını  
Devletin döşenmiş mayını  
Bilirler analar  
Bir şeyi çok iyi bilirler  
Yani  
Ölümü

13 Mart 2014



## **BİZ HALKIZ**

Biz çiçek olduk  
Onlar böcek  
Yediler bitmedik  
Biz ateş olduk  
Onlar su  
Serptiler sönmedik  
Biz yolcu olduk  
Onlar yolumuzu kestiler  
Dönen döndü  
Biz dönmedik  
Yol uludur dönülmez  
Kimden kaldığının değeri  
Herkesçe bilinmez

11 Kasım 1988

## NÜ (ŞİMDİ)

Hadi unuttur bana kendini  
Her santimini çizmişim beynime senin  
Gözlerinin akı düz ovadaki kar kadar geniş alanda  
Bakarken yolumu şaşırtıyorsun  
Saçlarını mı unutayım  
Nerede bir salkım söğüt görsem  
Okşarım yapraklarını  
İnceliğin bir Çerkez kızı  
Dudakların Amasya elması  
Süzülerek yürüyüşün  
Dalgasız bir denizde  
Sakin giden sevda vapuru gibi

2 Mayıs 2014

## AN 12 SAAT

Anların nelere gebe olduğunu bilmezsin  
Ellerin uyuşur, dilin de tutulur  
Kızarsın, yumruk sıkarak bağırırsın  
Bilmeden gülümersin  
Etrafın insan seli  
Sen kimseyi görmezsin  
An olur sevgi sözü  
An olur küfür basarsın  
Doğumlarda  
Ölümlerde AN olursun

AN olur bilmeden bildiklerin olur  
Biri sana bakıyor sanırsın  
Yoksa seni mi çağır biri  
Sanki nefesi ensende  
Yavaş yavaş yaklaşan bir ayak  
AN olur alırsın önceden kokusunu  
Bazen insanın burnuna kokar aşk  
En sevdiği bir yemeğin uzaktan gelen kokusu gibi  
Beyin hücrelerini bir bir dolaşır  
Bedeni sarmalar sevgisi  
Kabul ettirecek bir mekân arar  
Ta ki kalbin kapısını bulana kadar

30 Nisan 2014

## İNSANLIK

İnan ki ben seni çok sevdim insanlık  
Dalında olgunlaşmamış meyve gibi  
Suda ıslanmayan güneş  
Toprakta paslanmayan altın gibi

20 Nisan 2014

## NE DERLER

Saçlarım ağırsa bir gecede  
“Gazaba uğramış” derler  
Dışlerim dökülse  
“Acımış” derler  
Erişsem bir gecede  
“Delirmiş” derler  
Yok olsam bir gecede  
“Gebermiş” derler  
Çağırsam bir gece  
Şahı çağırsam, dostu çağırsam, Pir’i çağırsam  
Çağırsam Mevla’ya, çatsam ehline  
Yine de sanırım “Sihirbaz” derler

18 Mayıs 1984

## CAHİLDE CESARET ÇOKTUR

Cahilde cesaret ölçüsüz olur  
Beyni kirli kalbi kinle doludur  
Ağzında salyası kuduz gibidir  
Kan dökerek korku verir insana

Sözü ve sohbeti diken gibidir  
Midesine haram lokma indirir  
Nefsi kokar elleri de kanlıdır  
Katlederek korku salar insana

İnsan donundadır sıfatı yoktur  
Makamı yüksektir zihni bozuktur  
Sanırım dünyada benzeri yoktur  
Dinler pazarında satar kendini

Kan dökmeden yaşam ona haramdır  
Dökülen kanla da kına yakandır  
Halklar arasına nifak sokandır  
Anlında bir “katil” yazısı eksik

23 Mayıs 2014

## KİME KÜFÜR EDEYİM BEN

Çok olgun tanıdım cahil çıktılar  
Nice profesörler dilin yuttular  
İmam dedikleri cellat oldular  
Karakter ölçümüz olmalı bizim

Onurluyum dedi okkalı vurdu  
Bilgiliyim dedi umudum kırdı  
İmam bildiğimiz tam gavur çıktı  
Önce karakterli olmalı insan

Devletin erkânı güvensiz çıktı  
Bir sahtekâr çıkıp güveni yıktı  
Yıkılmış düzeni halka bıraktı  
Yıkılanı başka yapan olmaz ki

Herkes ileriye görüp giderken  
Kimi de dönmeyi hayal ederken  
Çıkarlar uğruna halklar ölürken  
Ağzı dolu küfür etmez mi Bektaş

30 Ocak 2014

## ŒİR DERİN BİR FELSEFEDİR

Sen ateŒte kaç renk olduđuna baktın mı  
Nemle güneŒin ortak rengi  
GökkuŒađı renkleri kadardır

Sen aŒkta kaç ömür yaŒanır bilir misin  
Sevgide olan sarmalamaların  
Ömründen de uzundur

Cahildeki beyin kaç gram bilir misin  
Kalıbı, giyimi ve mevkisi  
Bilgedeki beynin binde biridir



Dođanın en sevinçli anı ne zamandır bir misin  
Karanlıđa milyonlarca yıldızın şahitliđi gibi  
Sabahın güneş ışınlarıyla seviştiđi andır

Ölümsüz ölümün anlamı nedir bilir misin  
Yaşamın sevdalısı olarak  
Geride bıraktığın seni yaşatacak eserindir

Tanrı'nın gücü ne kadardır biliyor musun  
Gökte ve yerde aramadan, sormadan kimseye  
Sendeki olan gücün ta kendisidir

5 Temmuz 2014

## TOPRAKLA AŐK YAŐAMAK

Ütölü siyah nevesim gibi  
Keskin parfüm kokulu toprak  
Sitilleri kök salmış  
Sebzeler, renkleri sayısız çiçekler  
Dokunacak bir elle  
Suyunu emerek gürlenecek  
Keleklerin en olgununa  
Dokununca kokusu  
Anasonlu içkinin sarhoşluğunu andıran  
Sütun gibi yatan kabakların kıskacında  
Koyu, yeşil yaprakları göz kamaştıran  
Domatese uzanan el  
Ütölü siyah nevesim gibi toprak  
An gelip bir rakı masasında  
Mezeye dönüşecek  
Kâsede yoğurt kokusu  
Sinerci verirken beyine  
Kızarmış patlıcan zeytinyağına banıp  
Kramlı kızarmış ete  
Daha değmeden dudak  
Sulanıyor ağız  
Patlıcanı alıyor içine  
Rakı ve meze  
İki parça tek oluyor  
Boğazdan geçerken  
Mezeler titriyor bardak terliyor  
Rakıyı görünce  
Su da terledi toprak görünce

Ay doğmadan  
Gecenin karanlığı en korkak andır  
Sabahın şafağında  
Sakinin son demi de  
Bir sabah müjdesi gibi karanlığı yırtarken  
Beden savaş yorgunu  
Musluktan su akarken  
Kalp sancısını atlatıp  
En onulmaz tedavisini olmuş  
Sabahın gün ışıkları  
Ütülü kızıl nevresimi üstümüze örtmüştü

3 Temmuz 2014

## KARŞINA ÇIKARSAM

Karşına çıkarsam  
Ellerini sıcak tut  
Belki  
Bir soğuk eli ısıtacaktır  
Gözlerini kemden sakla  
Bir bakacak göze ihtiyacı olan vardır

Yüreğin açık olsun  
Kilit kıramayacak kadar  
Mecalsiz bir yürek vardır

Dost muhabbeti seni açar bilirim  
Sen dost sofrasının  
Ecesi sayılırsın

22 Temmuz 2014

## DÜNYADA BEN

Bir günlük ömrü olan tek canlıyım  
Kelebek gibi  
Sabah doğan, akşam ölen  
Bir Filistinliyim  
İsrail bombardımanında  
Çok dilliyim Mezopotamya coğrafyasında  
Zaza, Kumanci, Sorani  
Hiç ülkesi olmamış Kürtler gibiyim  
Çok ölüm tattım ölmeden  
Dersim'de, Madımak'ta, Roboski'de, Reyhanlı'da  
Ve Soma'da  
Sosyal hukuk devleti Türkiye'de  
Kerbela'da Hüseyin, Bolivya'da Che,  
Kızıldere'de Mahir, Afika'da Mandela,  
Gezi'de Berkin oldum  
Ayrımcılık yaşadım  
Muasır medeniyetin Avrupa'sında  
Arabistan'da kadın oldum  
Nüfusta kaydı olmayan  
Amerika'da demokrat oldum  
Dünyada dökülen kandan beslenen  
Asya'da ne olduğumu seçemeyince  
Konfüçyus'un, Buda'nın, Şaman'ın memleketinde  
Lenin olup safımı seçtim  
Kuzeyden doğan güneş olarak

16 Temmuz 2014

## İŞÇİ ELLERİM

Şu yüzüne bakarken iğrendiğin ellerim yok mu  
Öyle nazik  
Öyle güzel şeyler üretir ki  
Dokunmaya kıymadığın  
En iştahla yiyebildiğin  
Hatta ve hatta  
Gücün yetip alamadığın şeyler  
İşte  
Bunları üreten  
Öpülesi eller  
İşçi ellerim  
Madenden çıkartır ısınır  
Tarlada üretir beslenirsin  
Koltuklara uzanır  
Yatarsın yatağına uyursun  
Kullanabildiğin her şeyde emeği olan  
İşçi ve emekçi elleri  
Yani  
Öpülesi elleri

12 Mayıs 1983

## SEVEN OLUNCA

Adımı ilkbahar koyuyorum  
Muson yağmuru yok ediyor  
Sonbahar koyuyorum  
Kırağı çalıyor  
Yazın güneşte sararıyorum  
Kışın kar altında kalıyorum  
Sevgimi hiçbir mevsim kıramıyor  
Ben de kardelen oluyorum

3 Mayıs 2014

## HADİ GEL

Hadi gel  
Özledim seni  
Her gelişinde  
Bir elinde gül  
Ağzında bir şiir mırıldanırdın

Hadi gel  
Gül istemiyorum senden  
Şiir de mırıldanma  
Kulağıma sevdiğini fısılda

Hadi gel  
Biliyorum orası gurbet  
Kolay değil her an çıkıp gelmek  
Sen gelmeyeli inanman zor ama  
Unuttum o akşamsefasının kokusunu  
Nemi kurudu sevmelerimin  
Yetim gibiyim dokunmayalı şiirsi ellerim

Hadi gel  
Zincir kırar gibi  
Kır artık şu gurbet kapısını  
Uzadıkça daha çok anladım  
Sevginin ekmek kadar muhtaçlığını



Hadi gel  
Bir yaz günüydü gidişin  
Yorgansız yatılan gecede ben üşüdüm

Hadi gel  
Dışarı insan seli, içim yalnız  
Özledim şimdi eylemlerde tuttuğum eli

Hadi gel  
Doğa yeşilini soyundu  
Beyaz gelinliğini giyindi  
Söyleyip de üzmiyorum seni  
İnan ki yüreğim üşüdü

Hadi gel  
Hadi gel  
Geeeel  
Gel

8 Aralık 2014

## SAKİ

Uydun mu saki  
Bak bardaklar boşaldı  
Sohbetin tam ortasında  
Söyleyeceklerimin sevgi yanı  
Yüreğimde kaldı  
Yenilmeyelim gecenin karanlığına  
Sevişmeler gece başlar savaşlar gündüz  
Biz savaşa karşıyız saki doldur bardakları  
Güneşi karşılamak var karanlığa inat  
Savaşa inat sevişmeli

15 Eylül 2012

## SAKİ İLE MUHABBET

Saki'nin elinde terazi olmaz  
Her sakinin badesinden içilmez  
Gerçek saki damla olsa hak yemez  
Yudum yudum mest olunur can cana

Saki'siz sofranın tadı mı olur  
Muhabbetle gönül sarhoş mu olur  
Saki ehil ile bade doldurur  
Yudum yudum mest olunur can cana

Şarap muhabbeti gönül temizler  
Sevmeyenler muhabbeti bilmezler  
Şarap biter ama gönül kırmazlar  
Yudum yudum aşk olunur can cana

Her badede dem eylerim Saki'ye  
Sevgimi katarım ben de mezeye  
Muhabbet de ışık tutar geceye  
Yudum yudum aşk olunur can cana

12 Kasım 2013

## SANDIKLARIMIZ

Araba kullanırken hep  
Yolları eskitiyorum sanırdım  
Baktım ki eskiyen ben oldum

Yıllar geçince gurbette  
Ben gurbete alıştım  
Gurbeti yıktım sandım  
Baktım ki gurbet yine gurbet  
Yıkılan ben oldum

Vardıkça sorunların üstüne  
Hep benden kaçıyor  
Sorunlar bitiyor sandım  
Baktım ki ne sorun bitmiş  
Ne de benden kaçmış  
Hatta beni boğmaya kalkmış

Oysa dedem anlatmıştı  
“Oğul!  
Ben sandım ki Cumhuriyet gelince  
Ne zulüm ne de padişah olacak  
Oysa zulüm de aynı şaşaalı  
Padişah olmuş birkaç başlı”

Şimdi hiçbir şeyi, bir şey saymıyorum  
Karşımdaki Tanrı olsa da  
Tınmıyorum

12 Eylül 1992

## NEWROZ

Uzundur öyküsü  
Çin Seddi'nden Viyana'ya kadar olan  
Halkların türküsü  
Doğanın uyanışı  
Kawa'nın direnişi  
Ateşin simgesidir Newroz  
El-ele halayların, göz-göze sevdaların  
Yan yana direnmenin  
Islıkların türkülerin  
Harman yeridir Newroz  
Dağlara bahar getirir  
Ovaları çiçek donatır  
Irmakları coşturur  
Halkları kucaklaştırır Newroz  
Dünya ile akran  
Canlıya kalkan  
Barışa sevdalı  
Kavgaya düşmandır Newroz  
Doğuda Konfüçyüs  
Mezopotamya'da Kawa  
Anadolu'da Pir Sultan  
Macar'da Gül baba da bilir  
Hepsi de Newroz'la dirilir  
Şamanın çadırında  
Zerdüş'ün yaşamında  
Zeus'un düşüncesinde  
Newroz vardır Newroz

Bu küremiz çocukken daha  
Güneyi Sahra  
Kuzeyi buz  
Batısı oluşmamış bir dünya  
Yaşam olmuştur  
Çin'den ta Avrupa'ya  
Acıların bal olduğu  
Kavgaların barışa dönüştüğü  
Yiyeceklerin paylaşıldığı  
Irksız, mezhepsiz  
Olmuştur Newroz  
Halkların kardeşlik  
Biz halkız, biz Newroz'uz  
Evrende semah döneriz  
Alanda halay çekeriz  
Ateşler yakarız  
Çünkü  
Biz Newroz  
Biz insanız  
Yakılan ateşimiz  
Ortak şiarımızdır  
Newroz uyanışımız

20 Mart 2014

## ÇILGIN ÇOCUK

Sevimliydin yumuşacık  
Sevip okşadıkça  
Gülücük saçan, neşe veren  
Bakışlarınla annene şevk veren  
Birden sertleşip  
Çılgın delikanlı olan  
Çılgın çocuk  
Korkusuzdun  
Her kapıya girip çıkan  
Vurduğun yerden ses çıkartacak kadar yiğit  
Gittiğin yerden boş dönmeyen  
Sokakları  
Volta atar gibi sert adımlarla geçerdin  
Başın dik  
Pehlivan endamlı yiğit  
Sipere yatmış bir hainin  
Bir atımlık kör kurşunuyla  
Yenik düşen çocuk  
Her düşüşün bin dirilişi  
Sende simgeleniyor şimdi

21 Nisan 2014

## İBADETİMİZ DEM OLSUN

Söyleyeyim dost sana  
Bir dem olunmalı  
Sana bakan gözler  
Sana senden de öte güven verir  
Severse  
Sırrını kan içer gibi içer  
Hasretini sana  
Senin yüreğini okuyarak sunar  
Bir kâsede dem gibi  
İçinde uçuşan kelekleri  
Sen de görmezsin  
Yeter ki sen  
Demde dostuna “dem” diyebilesin  
Sen, ben  
Ben, sen olmak  
Farkı olmaz iki canın  
Bir acı duysan sen  
Benim beden de acımalı  
Bir sevinç ve bir zevk duysan  
Farkı olmaz iki bedenin  
Can cana  
Can olmuş  
Candan ileri  
Demde sarhoşluk ibadettir  
Aşk bir cennet köşesi  
Ben huri istemem  
Gılman isteyen alsın  
Çilingir sofrada  
Saki doldursun



Aşk demlensin  
Kimse sormasın  
Kimin kimi ne kadar sevdiğini  
Sevginin terazisi  
Karşı sevginin tartısı  
Semah döneceksin yanan ateşin üstünde  
Ne ayağın yanacak ne de ateş sönecek  
Sevdalarda ateşi yakan kalplerdir  
Kimse yanmamıştır ayılınca sevişmelerden  
Mesela  
Dem olmakta sakinin elinde  
Zehir olmaz sanki badesinde  
Aşk iksiridir sunulan  
Eliyle değil yüreğiyle verir  
Susamış dudakların şerbetidir  
Dem olmak diz dize göz göze

17 Eylül 2014

## KAYIP DEĞİL KAYIT

Hiç kimseyi kayıp etmedim  
Ne Hak'ka yürüyen  
Ne arkasını dönüp gideni  
Ne arkamdan vuranı  
Ben onları beynime kaydettim

5 Ekim 2012

## **BERKİN'E**

Sana kıyanların  
Ağzından salyalar saçılıyordu  
Dışında Roboski'nin kanı  
Reyhanlı bombasında el izi  
Polislere kahramanlık sözü kesin  
Gezi şehidinin yedincisi oldun sen

### *Berkin*

Katliamda polislerin destanı var  
Newroz'a on kala uyudun  
Ama doğa uyanmaya gebe  
Sen yılda bir olsun uyan Berkin

9 Mart 2014

## BİR YÖRÜK KIZI

Dağ rüzgârı mı okşuyor sırma belikleri  
Bazen başında  
Bazen boynunda oluyor yeleleri  
Çıkılmaz dağların  
Dişi efesi  
Her yiğidin kârı değildir  
O yüreğe dokunmak  
Yörük yüreğidir  
Sevgisi sonsuz  
Aşkı kadim olur  
Bütün çiçeklerin adını bilir  
Çam kokusudur nefesi  
Yüreği çiçek yaprakları kadar yumuşak  
Sözleri ilham dolu  
İnce belli  
Güçlü bacakları soluksuz tırmanır dağları  
Öfkesi dosta değildir  
Düşmana vahşi ve sert  
Sevdiği dağ başında yoldaşı olur  
Yüreği sevgi doludur  
Bektaş, Bektaş Tosun

12 Şubat 2015

## DOĐUŐTAN BAŐLAYAN YAŐAMIM

Anam beni höllük ile belerdi  
Sevgi ile ninnisini söylerdi  
Sütü ile elbet beni besledi  
Böyle palazlandı ana kuzusu

Ahırda hayvanla arkadaş olduk  
Köpek ve kediyle dürüm paylaştık  
Bütün canlıları nüfustan bildik  
Ayrımız gayrımız olmadı bizim

Kendir kağnımızdı tekeri turptan  
Oyunlar kurarız çelik çomaktan  
Büyük küçük tek sofrada olurduk

Bahar gelir çiğdemleri kazarız  
Bulgur için kapı kapı gezeriz  
Güzel kızlara da name söyleriz  
Oğlanlar yoldaştır emekte bizim

Allı pullu fistan giyen kızlara  
Bir de yarımılığı döşe takana  
Belikleri örmüş bir de sırtına  
Sevgi çiçekleri açmış demektir

Helkeler kolunda çeşme yolunda  
Göz kırpınca sinyal gider güzele  
Islık çalınca başlar bir sevda  
Kerem ile Aslı sanır kendini

12 Mayıs 2013

## İÇİNDEKİLER

<i>Ali Rıza Kars</i>	
Bektaş Tosun'un Şiirleri / 5	
Şiir Çıkını / 7	
İçimdeki Sızı / 9	
Ustaya Gelsin / 10	
Almanya'da Tuğçe / 11	
Azığım Size Kalsın / 14	
Çiçekler ve Arı / 15	
Dersim Ağıtı / 16	
Ozan Sözü Başka Olur / 17	
Bahar Kapıyı Çalınca / 18	
Bendeki Sen / 19	
Sevda Yolu / 21	
Değmeli / 22	
Peri Kızına / 23	
Yorgun Ama Umutlu / 24	
Sana Ne Desem / 26	
Benim Yolum / 27	
Özünle Bütün Olmak / 28	
Kendini Tanı / 29	
Özlemek / 31	
Zordur Şiiri Anlamak / 34	
Hak Gönlümde / 35	
Sevgiliye Son Mektup / 36	
Bakarken Resme / 38	
Ertaş'a Zulüm Yapanlara / 39	
Hain / 40	
Bilmezler / 41	

Yolumdayım / 42
Sevmek mi / 43
Tek Irk Var O da İnsan / 44
Bozok Diyarı / 45
Katliamlar Ülkesi / 46
Acıyı En İyi Anlar Bilir / 47
Biz Halkız / 49
Nü (Şimdi) / 50
An 12 Saat / 51
İnsanlık / 52
Ne Derler / 53
Cahilde Cesaret Çoktur / 54
Kime Küfür Edeyim Ben / 55
Şiir Derin Bir Felsefedir / 56
Toprakla Aşk Yaşamak / 58
Karşına Çıkarsam / 60
Dünyada Ben / 61
İşçi Ellerim / 62
Seven Olunca / 63
Hadi Gel / 64
Saki / 66
Saki ile Muhabbet / 67
Sandıklarımız / 68
Newroz / 69
Çılgın Çocuk / 71
İbadetimiz Dem Olsun / 72
Kayıp Değil Kayıt / 74
Berkin'e / 75
Bir Yörük Kızı / 76
Doğuştan Başlayan Yaşamım / 77